

Samenvatting vrijdagpreek 29 november 2019 / 2 rabi ath thani 1441

Beste gelovige broeders en zusters, We bevinden ons nog steeds op het onderwerp, wat weet jij van jouw profeet (vz mh)?.

Een van de belangrijkste manieren om jouw liefde voor Allah (swt) en zijn profeet te meten is of je houdt van het woord van Allah (swt) namelijk de Koran. Zowel in het reciteren, begrijpen en onthouden. Vind jij de koran belangrijk? Houden wereldse bezigheden je af van Koran bv. hangen met vrienden, tv kijken of internetten. Heb jij de Koran in hoger aanzien dan wereldse plezier. Als jij de koran in hoger aanzien hebt prijs jezelf dan gelukkig en indien dit niet het geval is huil over je eigen ziel over de zwakte in je hart en de grote afstand tussen jou en Allah (swt) en zijn profeet (vz mh).

Een goed voorbeeld over hoe we ons moeten verhouden richting de Koran vinden we in het voorbeeld van de metgezellen en rechtgeleiden daarna. De Koran was voor hun de basis van hun leven, Het was de basis voor hun geloofsovertuiging (aqiedah) en hun manieren. En zij plaatsen geen andere overtuiging of kennis boven de Koran.

Als we onze tijd vergelijken met de hun tijd dan moeten we ons afvragen waarom de koran bij ons in waarde is gedaald. Zo erg gedaald dat we voorrang geven aan andere boeken, kranten, internet en sociale media enz. Beste broeders en zuster, hoe is dit ontstaan, is de Koran gewijzigd of is onze omgang met de Koran veranderd? Het woord van Allah (swt) bevindt zich onder ons maar wij verwaarlozen het.

Het komt zelfs voor dat onwetenden in het westen de koran in brand steken. Wie zal de Koran hiertegen verdedigen? De mensen die de koran nauwelijks lezen? Er niets van begrijpen? Er niets van hebben onthouden? Niet praktiseren? Om de Koran te verdedigen zullen we eerst bij onszelf moeten beginnen door de Koran de waarde te geven die

het verdient. Deze te onderwijzen en te praktiseren. In plaats van onwetende beantwoorden met onwetendheid van onszelf.

Zorg ervoor dat je eigen geloof en gedrag en die van je naasten en kinderen in lijn is met de Koran en het voorbeeld van de profeet (vz mh). Dit is de beste verdediging voor de Koran.

Bijvoorbeeld: Hoe gaan we om met onze aanbiddingen om zodat Allah (swt) ons zal helpen, gebruiken we ons tong om de waarheid te spreken tegen anderen, komen we onze afspraken na, hoe passen we de wetten van Allah toe op ons zaken doen, waar is je geloof als je verboden beelden en filmpjes op je telefoon of computer opzoekt en hier naar kijkt? Waar is ons geloof als je luistert naar het hetgeen slecht is. Enz.

Beste broeders en zusters, ik roep jullie op om terug te keren naar de Koran en naar het voorbeeld van de profeet (vz mh). Goedheid en rechtvaardigheid bestaat in onze gemeenschap omdat wij de Koran en het voorbeeld van de profeet vrede zij met hem volgen.