

Samenvatting vrijdagpreek 13 december 2019/16 rabi ath thani 1441

Beste gelovige broeders en zusters, Een aantal dagen geleden stond de verenigde naties stil bij de dag van de mensenrechten en het feit dat 70 jaar geleden een universele verklaring van de rechten van de mens is aangenomen.

Wij als moslims moeten weten dat de islam al 1400 jaar geleden is gekomen met een verklaring over de rechten van de mens. De islam is gekomen met rechten ter bescherming van de ouders, kinderen, naasten, burens, vrienden, geloofsgenoten, gasten, anders gelovigen, echtgenote en echtgenoten, eigenaren (zowel mannen als vrouwen) over hun bezit enz. Deze rechten waren al vastgelegd door de islam voordat deze vastgelegd zijn door landen en organisaties.

De islam is gekomen om de mens te beschermen en hem te eren vanaf het moment van zijn geboorte tot zelf na zijn dood. Toen Allah (Subhanahoe Wata3la/geprezen en verheven is hij (swt)) de mens koos als bewoner op deze aarde gaf Hij hem rechten die Hij aan geen enkel andere schepsel heeft gegeven. En Allah (swt) stelt de ene mens alleen boven de ander op basis van zijn niveau van aanbidding.

Ter ere van de mens heeft Allah (swt) bijvoorbeeld bepaald:

1. dat het verboden is om iemand belachelijk te maken, te kleineren of te discrimineren op basis van zijn geloof, zijn uiterlijk, zijn kleur, zijn ras of land.
2. dat iedereen met gerechtigheid behandeld moet worden, zelf een vijand dient met respect en rechtvaardigheid behandeld te worden.
3. dat het leven beschermt is en het verboden is om iemand te doden of te verwonden.
4. dat je een ander niet mag aantasten in zijn eer of de eer van zijn geliefden.
5. dat het bezit van een ander beschermt is en het niet toegestaan is om hier van te nemen zonder toestemming.
6. dat een mens wordt voorzien in basisbehoeften indien hij deze niet heeft zoals eten, drinken, woning, veiligheid enz. Dit op basis van de zakat die wordt ingezameld of vanuit de schatkist van het land.

Beste broeders en zuster, ons geloof de islam is een zegen voor ons en de wereld. Allah (swt) eert de mens met rechtvaardige rechten voor iedereen gelovig of niet gelovig. En dit is ook terug te zien in het gedrag van de profeet (sallallahu alaihi wa sallam/vrede zij met hem (vzmh)) richting de moslims en niet moslims. En lees zijn afscheidspraak die hij ruim 1400 jaar geleden tijdens zijn bedevaart gaf. Hierin benadrukte hij de universele menselijke waarden: de heiligheid van leven en eigendom, gelijkheid, rechtvaardigheid en vrede.