

Samenvatting vrijdagpreek 20 december 2019/23 rabi ath thani 1441

Beste gelovige broeders en zusters: we hebben in de vorige preek gesproken over enkele mensenrechten in de islam. De preek van vandaag is het antwoord op de volgende vraag: *wat is de persoonlijkheid en identiteit van een moslim? En waarin onderscheidt hij zich van de rest?*

Het antwoord is:

In algemene zin, het begrip persoonlijkheid betreft de menselijke kenmerken die je van anderen onderscheiden. Dit begrip beperkt zich niet alleen tot het uiterlijk, maar strekt zich verder uit tot de psychologische, sociale en mentale eigenschappen van de persoon. Daarmee is het begrip persoonlijkheid een symbool geworden waar alle onderscheidende kenmerken aan vast kunnen hangen. Hetzij geloof, emoties, gevoelens, gedrag, sociaal contact, manier van denken of andere bewuste handelingen. Dit zijn eigenlijk de pijlers van een persoonlijkheid en tegelijk de criteria waarmee mensen zich onderscheiden van elkaar. Op basis hiervan valt te concluderen dat het criterium waarmee het menselijk bestaan wordt beoordeeld bij Allah (Subhanahoe Wata3la/geprezen en verheven is hij (swt)) niet het uiterlijk, maar eerder de geloofsleer, morele waarden en de intentie van de daad. Mohammad (sallallahu alaihi wa sallam/vrede zij met hem (vzmh)) zei: Allah kijkt niet naar uw uiterlijk en uw bezittingen, maar naar uw hart (intentie) en uw daden. Geciteerd door Imam Muslim.

Voor een moslim is dus de geloofsleer het criterium voor het handelen. Handelingen die niet voortkomen uit de islamitische geloofsleer hebben geen waarde in de ogen van de islam, hoe vroom en nuttig ze ook zijn in de ogen van de mensen. De ware gelovige is degene die zich aan de regels en wetten van de islam houdt. Hetzij in zaken als aanbidding, omgang of ethiek. De ware gelovige slijmt niet, paait niet, bedriegt niet. Hij zal zich niet onder de sociale druk laten zetten om vervolgens zijn eigen waarden te verloochenen. Hij zal niet verzwakken of zich laten oplossen in de omgeving waarin hij leeft, zelfs wanneer de samenleving hem/haar van alles voorziet van wat hij begeert. Want "Wijsheid is de toevlucht van de gelovige, waar hij haar ook vindt, accepteert hij dezen."

Komende dagen wordt Kerst en Oud en nieuw gevierd. Een traditie die vaak de christelijke cultuur wordt toegeschreven. We staan soms versteld van hoe sommige moslims hiermee omgaan. Het lijkt alsof hun islamitische identiteit het geen bezwaar vindt om deze traditie te vieren. Moge Allah (swt) ons en hen leiden. Je ziet soms verwerpelijke zaken die niet bij een moslimhuis thuishoren: lichtjes, bomen, geschenken en wenskaarten. Wie weet, zelfs bedwelmende dranken op tafels, onder het voorwendsel van meegaan met de beschaafde wereld. Want dergelijke praktijken komen alleen voor bij degenen die hun islamitische identiteit niet kennen of niet waarderen. Dus, of je jong of oud bent, man of vrouw bent; houd vast aan de weg van de islam, die onze profeet ons heeft toevertrouwd.

Samenvattend. Alles wat de persoonlijkheid van een moslim kenmerkt, is dat hij een persoon is van geloofsprincipes, wiens leven een eerlijke weerspiegeling daarvan is. Een leven waarin mensen het boek van de islam in je kunnen lezen. Een leven waar je meningen, ideeën, moraal en gedrag, en kijk op de wereld, door een islamitische bril gezien kunnen worden.

Het eerste fundament van de moslim persoonlijkheid is: Het goede voorbeeld. Wanneer je je persoonlijkheid begint te vormen, met als basis de Heilige Koran, de leer van de Boodschapper (vzmh) en zijn nobele metgezellen, zorg dat het in je gedrag vertaald wordt.

Het tweede is kennis vergaren. Door middel van de juiste islamitische kennis begeef je je op het verlichte pad van Allah (swt).

Ook werk behoort tot de belangrijkste fundamenten van een moslim persoonlijkheid. Een werkende moslim is onmisbaar, ongeacht wat hij voor werk doet, zolang het een eervol werk is, en zolang het niet om een dubieus inkomen gaat. Werk is een manier om deel te nemen aan het opbouwen van een welvarend en vooruitstrevend leven.

Ten slotte, een moslim onderscheidt zich ook door de onafhankelijkheid van zijn persoonlijkheid. Hij omarmt het recht, wandelt in zijn licht en werkt binnen zijn cirkel. Islam dringt erop aan om de persoonlijkheid te bevrijden van kwaadaardige trends en leugens, angst en bezorgdheid.

Moge Allah (swt) ons leiden op zijn rechte pad en beschermen tegen alle kwaad.