

Samenvatting vrijdagpreek 27 december 2019/1 jumada al-awwal 1441

Geliefde gelovige broeders en zusters, Na het vrijdaggebed zal een zuster de getuigenis afleggen en zullen wij haar verwelkomen in de islam. Het is daarom dat de vrijdagpreek zal gaan over wat de islam is en wat het betekent om als een moslim te leven?

We moeten ons afvragen of de islam die we nu zien en horen bij de moslims en het beeld dat bij niet moslims leeft ook daadwerkelijk de islam is zoals Allah (Subhanahoe Wata3la/geprezen en verheven is Hij (swt)) en zijn profeet (sallallahu alaihi wa sallam/vrede zij met hem (vzmh)) deze hebben uitgelegd.

De islam is de religie van Allah (swt) gezonden door Hem om het leven hier op aarde voor ons te verbeteren. Dit zodat wij een relatie kunnen ontwikkelen met onze schepper op basis van een zuivere geloofsovertuiging en zodat tussen schepselen relaties ontstaan op basis van rechtvaardigheid. Dit is in het kort de kern van de islam.

Beste broeders en zusters, de islam roept ons allereerst op om oprecht in Allah (swt) te geloven. En oprecht te geloven in zijn eenheid. En dat we geloven dat Hij ons leven heeft gegeven en ons heeft gevormd met zintuigen verstand en kracht. Hij heeft ons gezegend met zoveel zegeningen dat deze ontelbaar zijn.

Ten tweede roept de islam ons op om te geloven in alle profeten die Hij heeft gekozen om ons op te roepen tot het geloven in Allah (swt) alleen en ons te leiden door het goede voorbeeld te geven. En voorop het geloven in de profeet Mohammed (vzmh). Iemand is pas een moslim als hij gelooft in de profeet Mohammed (vzmh) als één van de profeten onder de profeten en dat hij de zegel der profeten is. En gelooft in de religie en voorschriften waarmee hij is gekomen.

Ten derde roept de islam op om te geloven in de wederopstanding, het afleggen van rekenschap en het krijgen van loon naar daden zodat iemand die goed doet krijgt wat hij verdient en iemand die slecht doet krijgt wat hem toekomt.

Deze basisbeginselen vormen de basis voor het geloof van een moslim waarin iedere mens voor Allah (swt) gelijk is en enkel in hoger aanzien bij Hem is op basis van geloofsovertuiging en het doen van goede daden.

En wie kijkt naar de wetgeving die Allah (swt) aan zijn profeet heeft gezonden zal zien dat dit alles bevat voor het beschermen van de ziel en lichaam van een mens. Het bevat alle aspecten om de individuele mens en een gemeenschap te doen slagen.

De islam is in lijn met de aard en behoeften van de mens. Het bevat zaken om je wereldse leven te doen slagen en om je leven in het hiernamaals te doen slagen. De wetgeving van Allah (swt) beveelt ons niet om alles te verlaten en enkel dag en nacht bezig te zijn met aanbidding. De wetgeving van Allah (swt) beveelt ons juist om een goede balans te zoeken tussen aanbidding en bv. rust, voeding, werken, plezier enzovoorts mits het gaat om goede en toegestane zaken.

De islam roept om tot het opdoen en vergaren van kennis over de islam en over wereldse zaken. En het bestrijden van armoede door arbeid te verrichten als manier om gezegend te worden met een goed levensonderhoud door Allah (swt). De islam roept ook op om oog te hebben voor de armen als je zelf welvarend bent.

De islam roept ons op om samen te komen voor het vrijdaggebed om ook jouw ziel te geven wat het nodig heeft aan vermaningen en lessen. De islam geeft ons ook gedragsregels over hoe om te gaan met anderen zodat we elkaar van nut kunnen zijn. Dit is in het kort waar de islam tot oproept. Het beste uit jezelf te halen in geloof, gedrag en daden.