

## Samenvatting vrijdagpreek 3 januari 2020/8 jumada al-awwal 1441

Beste gelovige broeders en zusters, Het is je afgelopen dagen zeker niet ontgaan dat we veelvuldig werden gefeliciteerd met zaken als vrede, veiligheid, zegen en gelukwensen. Naar aanleiding daarvan, gaat mijn preek op deze gezegende dag over: Hoe bereik je het ware geluk?

Veel mensen zijn op zoek naar geluk, echter niet iedereen zal hem vinden. Dit komt doordat we verschillende meningen hebben bij het begrip 'geluk'. Sommige vinden hun geluk in materiële bezittingen en zullen alles doen om zoveel mogelijk winst te behalen. Maar er komt een dag waarop het hen duidelijk wordt dat het allemaal vergankelijk is. Andere vinden hun geluk in aanzien, status en hoge bestuurlijke posities. Dit is wederom een verkeerde opvatting van wat geluk is. Het geldt zeker voor degenen die niet volgens de islam handelen. Hoeveel van ons hebben hun posities met hun leven moeten bekopen? Hoeveel van ons hadden er achteraf spijt van? Een derde groep vindt zijn geluk in roem en glorie. Deze zienswijze is helaas ook niet juist. Temeer, omdat de carrière van een ster of een beroemdheid vaak in ellende en verderf eindigt. De profeet (sallallahu alaihi wa sallam/vrede zij met hem (vzmh)) zei in een Hadith: "Degene die een pak van roem draagt, zal op de Dag des Oordeels met een pak van vernedering worden bekleed."

Een vierde groep gelooft dat geluk zit in het behalen van diploma's. Alsof het een voorwaarde is om het ware geluk te bereiken. Er zijn tal van diplomahouders die ondanks de kennis, onwetend en zonder zedelijk gedrag (akhlaaq) zijn gebleven. Hoeveel hiervan hebben hun religie verloochend?

Kortom, het ware geluk kan niet in voorgaande opvattingen gevonden worden. Waar is het ware geluk te vinden dan? Ongetwijfeld heeft ons geloof daar een antwoord op. De vraag is: Op welke manier bereik ik het ware geluk?

Allereerst, aanbid en gehoorzaam Allah (Subhanahoe Wata3la/geprezen en verheven is Hij (swt)) en blijf weg van de zonden en het slechte gedrag. Want iemand met een zuiver hart, zal altijd verlangen naar meer verbondenheid met Allah (swt), tot het de bron van zijn geluk gaat worden.

Ten tweede, ijver in het gedenken van Allah (swt). Allah (swt) zegt in de Quran in Surat Er-Ra3d (28): "(Zij zijn) degenen die geloven en van wie de harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust." Het gedenken van Allah (swt) verruimt onze harten en versterkt ons godsvertrouwen. Daarentegen, wanneer je daarvan afziet, zal je hart onbarmhartig en meedogenloos worden. Allah (swt) zei in Surat Ez-Zukhrof (36): "En wie nalatig is in het gedenken van de Erbarmer, voor hem zullen Wij een Satan aanstellen en die zal een metgezel voor hem zijn."

Iemand die ijvert in het disciplineren en verheffen van zijn geest tot het niveau van liefdadigheid, zal zowel het geluk van dit leven als dat van het hiernamaals oogsten. Dit is uiteraard het ware geluk, wat geheel anders is dan de illusie die door velen wordt nagejaagd.

De geleerde Ibnul-Qayyim heeft in één van zijn boeken een honderdtal aan voordelen die je kan plukken van het gedenken van Allah (swt). Om een paar van te noemen: Het gedenken of 'Dhikr' zal Allah (swt) tevreden over je maken. Het zal Satan uit je omgeving laten verjagen. Het zal onrust en bedroefdheid van je hart verwijderen. Het zal je blijheid en geluk brengen. Het zal je Allah's (swt) zegening en gunst geven. Het zal je Allah's (swt) liefde en nabijheid doen toekomen. Het gedenken van Allah (swt) is wat het hart en de ziel het liefst begeren. En, ten slotte, wanneer iemand Allah (swt) in voorspoed gedenkt, zal Allah (swt) hem in tegenspoed herkennen. Moge Allah (swt) ons een zuiver hart en een reine ziel schenken, Amien!