

## Samenvatting vrijdagpreek 17 januari 2020/21 jumada al-awwal 1441

Beste gelovige broeders en zusters,

Na aanleiding van de vragen die door onze broeders en zusters zijn gesteld, wil ik in deze preek het hebben over de gedragscode van de moskee. Daarnaast wil ik toelichten wat de positie en betekenis van de moskee in de islam is, en hoe een moslim zich in een moskee dient te gedragen.

Allereerst, laten we beginnen met wat Allah (swt) in de Koran hierover zegt in Surat An-Noor (24) vers 36-38):

“In huizen waarvan Allah de oprichting heeft veroorloofd, opdat daarin Zijn naam zou mogen worden gedacht. Mensen die zijn naam daarin zullen prijzen in de ochtenduren en in de avonduren. Mensen die niet door handel en zakendoen worden afgeleid van het gedenken van Allah en ook niet van het verrichten van de Salaat, het geven van de Zakat, en die de Dag vrezen waarop de harten en ogen zullen sidderen. Opdat Allah hen beloont volgens het beste van wat zij deden. En Hij vermeerdert voor hun Zijn gunst. En Allah voorziet wie Hij wil zonder rekening.”

Waarom is Mohammed, vrede zij met hem, eerst begonnen met het bouwen van de moskee?

De moskee is het trefpunt van het geloof (Imaan), de éénheid van Allah (Taw7ied), en de aanbedding (3ibaadah). Diegenen die de boodschap van de islam over de hele wereld hebben verspreid, werden namelijk in de moskee gevormd. De moskee is voor Allah de meest geliefde plek op aarde. Om deze en andere redenen, werd er een gedragscode ingesteld om de heiligheid van dit oord te beschermen en om de moskeebezoeker aan zijn plichten te herinneren.

Wat houdt deze gedragscode in?

**Ten eerste**, kom naar de moskee in een verzorgde staat! Wees goed en schoon gekleed. Niet te dun, niet te strak of te kort. Let op: elke soort kleding die je niet voldoende bedekt, zal je Salaat ongedaan maken. Vermijd het nuttigen van sterk ruikend voedsel, vlak voor het verrichten van het vrijdaggebed. De onaangename luchtjes die door het consumeren van bijvoorbeeld uien, knoflook of prei, kunnen aan je lichaam of kleding vasthangen, en bovendien bij andere mensen voor irritatie zorgen. Ik wil hiermee met name de rokers onder ons erop attenderen dat ze zich beter van dit haram-gedrag kunnen onthouden voor dat ze de moskee betreden, of voor dat ze de Salat gaan verrichten.

**Ten tweede**, loop naar de moskee met een oprechte intentie en in een staat van reinheid (Wudu?).

**Ten derde**, vertrek iets eerder naar de moskee om op tijd te zijn voor het gemeenschappelijke gebed, en om alle voordelen daaromheen te kunnen halen, zoals het horen van de gebedsoproep, een plek in de eerste rij in te nemen en het gedenken van Allah of het lezen van de Koran. Je wordt zelfs beloond voor het wachten op een gemeenschappelijk gebed. Helaas zien we steeds vaker veel

moskeebezoekers die deze voordelen totaal negeren. Sommige sluiten zich, bijvoorbeeld, bij een vrijdaggebed op het allerlaatste moment aan. Andere wonen enkel de vrijdagpreek bij. Een andere categorie komt weliswaar ruim op tijd voor het gebed, maar gaan op zoek naar een leunplek helemaal achterin in de moskee, om vervolgens zich bezig te houden met onbenulligheden, zoals het spelen van spelletjes op een smartphone, of doorbladeren van pagina's op het internet en sociale media. Wat een verlies! Wat een enorm gemis om zoveel beloningen te laten liggen! Kom op! Wees sterk en laat je je niet door de Shaytaan afleiden. Vrees Allah en eerbiedig hem.

**Ten vierde**, betreed de moskee altijd met je rechtersvoet en zeg: "Du3aa...."

**Ten vijfde**, bij het binnentreden van de moskee ga niet meteen zitten. Verricht eerst het soenna-gebed (Ta7iyyat-ul Masjid) van twee raka3aat, ter begroeting van de moskee. Zelfs wanneer de imam zijn preek aan het houden, dien je dit gebed te verrichten. Vandaar dat het staand wachten op het gemeenschappelijk gebed tijdens de gebedsoproep niet juist is. Mocht het gemeenschappelijk gebed beginnen, terwijl je het 'Ta7iyya-ul Masjid' doet, dan mag je hem zonder afsluiting met een Tasliemah verbreken en bij het gemeenschappelijke gebed aansluiten. Ben je aan bijna het einde van dit gebed, dan kun je hem voortzetten in een lichtelijk versneld tempo.

**Ten zesde**, moskeegebruikers worden beschouwd als gelijk. Indien je een zitplaats inneemt, dan mag je daar zitten. Niemand kan of mag hem van jou afpakken.

Daarnaast, is het voor een moskee gebruiker niet toegestaan om een plek voor zichzelf op te eisen, door middel van een voorwerp, zoals een stoel of gebedskleed.

**Ten slotte**, luister aandachtig naar de vrijdagpreek. Je mag niet friemelen in je eigen spullen of spelen met voorwerpen zoals een telefoon. Je mag ook niet spelen terwijl de imam aan het woord is. Dit alles maakt het bijwonen van een vrijdagdienst waardeloos. Houd je helemaal stil tijdens de vrijdagpreek. Groet niemand, beantwoord geen begroetingen, en blijf van je telefoon af.

Volgende week insha Allah gaan we verder met dit onderwerp.

Moge Allah ons helpen de verplichtingen tegenover ons geloof te respecteren.

Moge Allah ons voorzien van die kennis, die ons ten goede komt.