

## Samenvatting vrijdagpreek 24 januari 2020/29 jumada al-awwal 1441

Beste broeders en zusters, In de preek van vorige week hebben we het gehad over de status van de moskee in de islam, en welke gedragsregels en verplichtingen hierin gelden. Ik heb toen zes gedragsregels en verplichtingen toegelicht. In de preek van vandaag zal ik nog een aantal gedragsregels en verplichtingen toelichten.

Ik herhaal dat de moskee zeer belangrijke waarden heeft in de islam, het is de plek voor aanbidding, een school voor het opdoen van kennis en het juiste gedrag, een plek voor de opvoeding van onze hart. Allah geprezen en verheven is Hij (Subhanahoe Wata3la (swt)) heeft de moskeeën een speciale status gegeven. Allah (swt) zegt in de Koran: En voorwaar, de moskeeën behoren aan Allah toe: roep daarom niemand naast Allah aan! (72:18)

En jullie weten beste gelovigen dat een geëerde plek bij Allah (swt) alleen betreden kan worden op basis van kennis over de juiste gedragsregels en verplichtingen. Het is het huis van Allah (swt) geprezen en verheven is Hij.

7. Iemand die de moskee binnentreedt moet voorkomen dat hij het gebed verricht of zitting neemt op een plek, die mensen verhinderd de moskee in en uit te lopen in een normale situatie of in een noodsituatie. Ga niet voor een deur zitten, of op een looppad. Maar sluit zoveel mogelijk aan.

8. Iemand die een plek zoekt in de moskee dient zijn broeders of zusters niet te stoten, over hun heen te stappen, lastig te vallen of te verdringen. In een overlevering staat dat een persoon in de moskee tijdens een vrijdagpreek van de profeet (sallallahu alaihi wa sallam/vrede zij met hem(vzmmh)) over de mensen heen stapte om vooraan een plek te vinden. Tijdens de preek zei de profeet (vzmmh) tegen hem: ga zitten want je hebt de mensen lastiggevallен.

Ook bij het lezen van de Koran en het gedenken van Allah (swt) dienen we elkaar niet lastig te vallen door dit hardop te doen. Lees en gedenk Allah (swt) zonder dat een ander je hoort en zonder elkaar uit de concentratie te halen.

Een moskee dient vrij te zijn van onnuttige gesprekken, of slechte verhalen die geen betrekking hebben tot het aanbidden van Allah (swt). Eén van de veelvoorkomende bron van overlast tijdens de het gebed of een preek, zijn de telefoons die niet op stil of uitgeschakeld worden. Wees anderen niet tot last.

9. Het huis van Allah (swt) is niet bedoeld om te onderhandelen over een koop of het sluiten van verkopen zoals op markten gebeurt. Ook is het niet toegestaan om reclame te maken voor een persoon of een bedrijf. De enige handel die in het huis van Allah (swt) dient plaats te vinden is de handel met Allah (swt) door hem te prijzen en te eren. Een handel die geen verlies kent.

10. Het netjes en schoonhouden van de moskee is niet alleen een taak is van een schoonmaker. Dit is een verplichting voor iedereen die het huis van Allah (swt) bezoekt en gebruikt. Bijvoorbeeld het dragen van schone sokken en schoenen.

11. Kinderen dienen meegenomen te worden zodat ze gewend raken aan het bezoeken van de moskee. Wel dient een ouder het kind duidelijk te maken dat de moskee geen speelplaats is en gedragsregels kent. Wanneer je weet dat je kind te jong is om rustig te zitten en stil te zijn is het beter om je kind niet naar de moskee mee te nemen tot dat het kind besef heeft van het gedrag dat zij uiten.

12. Ten slotte, luister aandachtig naar de vrijdagpreek en wees stil. Je mag niet friemelen in je eigen spullen of in het tapijt of bezig zijn met voorwerpen zoals een telefoon of je horloge. Groet niemand met de vredesgroet en beantwoord deze ook niet tijdens de preek van de imam. Laat je door niets en niemand afleiden en concentreer je op de inhoud van preek. Het spreken of bezig zijn met andere dingen tijdens de preek maakt aanwezigheid ongeldig.