

Samenvatting vrijdagpreek 7 februari 2020/ 13 jumada al-thani 1441

Beste broeders en zusters, na de vrijdagpreek en gebed zullen we het dodengebed verrichten over een dierbare broeder van ons. Om deze reden heb ik ervoor gekozen om in de vrijdagpreek van vandaag in te gaan op de volgende vraag "Wat is de dood?"

Een moslim dient niet te twifelen aan het feit dat de dood ons allemaal nadert. Allah geprezen en verheven is Hij (Subhanahoe Wata3la (swt)) zegt hierover in de Koran: ledere ziel zal de dood proeven (21:35). De dood is een overgang van het wereldse leven naar het hiernamaals. Door de dood sluit het boek van het verrichten van daden en eindigt de mogelijkheid om berouw te tonen.

Allah (swt) noemt in de Koran de dood een ramp. Dit omdat degene die goede daden verrichtte spijt heeft dat hij niet meer goede daden verrichtte. En degene die slechte daden verrichtte heeft spijt dat hij zijn kansen in het wereldse heeft verspild en zal wensen dat hij weer terug kan naar het wereldse om berouw te tonen en goede daden te verrichten.

De profeet (sallallahu alaihi wa sallam/vrede zij met hem(vzmmh)) leert ons in een overlevering dat wij regelmatig bij de dood moeten stilstaan. Het nadenken over de dood en wat daarna komt zorgt ervoor dat je maatregelen neemt om je hierop voor te bereiden. Het stilstaan bij de dood laat je ook beseffen wat de zaken zijn waar je je echt zorgen om moet maken en waar je je niet al te veel zorgen om moet maken. Bv. Wereldse zorgen. Het stilstaan bij de dood zorgt er ook voor dat je hart zacht blijft en je gedrag nederig en niet hoogmoedig wordt.

Beste gelovigen. Wij geloven allemaal dat er een hiernamaals is. Een plek na deze wereldse plek. Wij geloven allemaal in de wederopstanding. Dat Allah (swt) ons weer zal doen leven na de dood. Wij geloven allemaal dat er een paradijs en hel is. Maar wie van ons staat hier regelmatig bij stil? Wie van ons staat hier ieder ochtend en avond bij stil?

Wat belangrijk is, is niet de dood. Maar waar je heen gaat na de dood. En er zijn twee bestemming waar je heen kunt. Je kunt naar een plek met eeuwige geluk of naar een plek vol ellende. Oftewel het paradijs of de hel.

Daarom moeten we beste broeders en zuster zeer zuinig zijn op een aantal zaken die van nut zijn bij de voorbereiding op het hiernamaals. In een overlevering zegt de profeet (vzmmh): "Benut vijf (zaken) vóór vijf (andere zaken): je jeugd vóór je ouderdom en je gezondheid vóór je ziekte en je rijkdom vóór je armoede en je vrije tijd vóór je bezigheid en je leven vóór je dood."

Wij dienen nu te huilen over onze eigen zielen voordat er gehuild wordt over ons door anderen. En we dienen onszelf nu te dragen door het verrichten van goede daden voordat wij op de schouders van anderen worden gedragen. Stel je eens voor dat je in een graf ligt, helemaal alleen. Wat zal je dan doen als de engelen je komen ondervragen. Denk daar eens over na en beeld het je in. Wat heb jij voorbereid aan goede daden, gehoorzaamheid aan je schepper voor het moment dat je alleen in je graf ligt.

Het voorbereiden op de dood doe je door het vermijden van zonden en het nakomen van wat Allah (swt) je heeft opgelegd. Houd je aan de plichten die Allah (swt) je heeft oplegt als jouw schepper en voorziener. En houd je aan de rechten van je medemens. Verricht geen onrecht, benadeel niemand in zijn rechten. En heb altijd een zuiver hart richting Allah (swt) en je medemens. Een hart die vrij is van hoogmoed, jaloezie, haat enzovoorts.

Begin vanaf nu om over jezelf rekenschap af te leggen. Sta stil bij wat voor persoon je bent en wat de staat van je hart is. Sta stil bij de slechte daden die je maar blijft verrichten. Ga ik zo door totdat de dood mij treft en het te laat is of neem ik nu maatregelen om terug te keren naar het pad van Allah (swt).

Beste broeders en zusters, het eerste waar wij rekenschap over zullen moeten afleggen op de dag des oordeels is het gebed. Het gebed is een plicht die wij hebben tegenover onze schepper. Het ontkennen of verwaarlozen van het gebed is een grote onrecht richting jouw schepper. De profeet (vzmmh) geeft in een overleving aan dat wanneer het gebed in orde bevonden wordt, je slaagt en succes zult hebben bij de rekenschap over je overige daden; wanneer het gebed niet in orde bevonden wordt, ben je geruïneerd en verloren.

Moge Allah (swt) ons standvastig houden op zijn weg tot aan de dood. Ameen!