

Samenvatting vrijdagpreek 14 februari 2020 / 19 Jumada II 1441

Beste gelovige broeder en zusters,

Allah zegt in de Koran, in Surat al-Baqarah, Ayah 177 “Het is niet vroomheid dat jullie je gezichten naar het Oosten en (of) naar het Westen wenden, maar vroomheid is (het niveau) van degene die in Allah gelooft, in de Laatste Dag, de Engelen, het Boek, de Profeten en zijn rijkdommen schenkt ondanks de liefde daarvoor, aan zijn verwanten, aan de wezen en aan de armen die bedelen en aan de reiziger en aan degenen die daarom vragen en die slaven bevrijden en de gebeden volmaakt verrichten en de Zakaat betalen en die hun belofte nakomen, nadat zij dat overeengekomen zijn, en die in uitzonderlijke armoede en tijdens ziekten en gevechten geduldig zijn. Dit zijn de mensen van de Waarheid en zij zijn de godvrezenden.”

Wat een mooi gevoel om een geloof (Imaan) te hebben dat zich in je hart en ziel heeft gevestigd, dat je ledematen van zijn krachtige zoetheid hebben geproefd, en dat je (el-Imaan) in je dagelijkse leven kan omzetten in het verrichten van goede daden.

Daarom heeft onze profeet (vzvh), in een eerste fase, zijn volgelingen met het geloof (imaan) gevormd. Dit houdt in dat je Allah dient te aanbidden, op Hem dient te rekenen en om zijn tevredenheid dient te vragen.

In een overlevering, Hadith an-Nawawi nummer 19, zegt onze profeet (vzvh):

“O jongeman, ik zal jou een aantal woorden leren. Waak over (de voorschriften van) Allah en Hij zal over jou waken. Waak over (de voorschriften van) Allah en je zult hem voor jou treffen. Als je vraagt, vraag dan Allah en als je hulp zoekt, zoek deze dan bij Allah...”

Waarom is een Imaan-opvoeding zo belangrijk in de vorming van de mens? Dit is om de mens, de maatschappij en zelfs de Ummah te beschermen tegen elke vorm van afdwaling. Het geloof (Imaan) is er voor jou om te blijven beseffen dat Allah over jou waakt. Het zorgt ervoor dat je het verschil tussen goed en kwaad, tussen wat geboden en verboden is, makkelijker zult onderscheiden. Hierdoor bereik je het succes in je leven. Het succes, waarnaar Allah in Surat al-Mu-minoen, Ayah 1 en 2 verwijst: “Voorspoedig zijn de gelovigen. (In Allah en Zijn Boodschapper doordat zij handelen naar Zijn geboden en wegblijven van Zijn verboden). (Dit zijn) degenen die hun gebeden in volle ernst en totale onderwerping verrichten (waardoor hun harten tot rust komen).”

Waarde broeder en zuster, tevreden zijn met Allah's wil en vertrouwen hebben in Hem zijn twee geweldige bronnen die je hart rust en zekerheid kunnen geven. Imaan is de beste manier om stress te bestrijden, iets wat het leven van velen van ons heeft verwoest. Weet dat je het geloof (Imaan) continu dient te versterken, dit vraagt om een eerlijke intentie en het verrichten van goede daden.

Allereerst, houd je vast aan je geloofsverplichtingen, waarvan het belangrijkste: es-Salaat. Verricht je gebeden (Salaat) netjes en niet gehaast, dan zal je pas rust en veiligheid vinden.

Ten tweede, Dhikr, gedenk Allah en denk na tijdens het lezen van de Koran.

Ten derde, leer over het hogere doel van je het leven en je bestaan. Weet dat het echte leven zich in het Hiernamaals bevindt, dat wil zeggen, maar twee mogelijke opties: of het Paradijs) of het Hellevuur.

Ten vierde, gedenk de Dood, het graf, de Siraat en de Dag der Oordeels. Dit alles zal je Imaan versterken en je gedrag rechtzetten. Begin meteen met het vernieuwen van je geloof (Imaan) en vraag Allah om standvastigheid daarin, zodat je een goed en stressvrij leven kunt leiden.

Tot slot, de zogenaamde Dag van de Liefde, oftewel 'Valentijnsdag' wordt vandaag gevierd. Steeds meer jonge Moslims hechten veel waarde aan, spijtig genoeg zonder enige kennis van diens achtergrond. Ik wil jullie hiervoor waarschuwen. Weet, beste jongere, dat je hiermee een heidense feestdag in stand gaat houden, die oorspronkelijk door de Romeinen werd ingevoerd en later door de Christenen werd voortgezet.

Onze profeet (vz mh) zegt hierover: "wie een volk imiteert, behoort tot hen".

Mijn advies aan jou is: wees op je hoede! Blijf weg van deze misleidende tradities.

Ware liefde bevindt zich binnen het huwelijk door een getrouwe relatie, een deugdzaam gedrag, wederkerende genegenheid, respect voor elkaars emoties, goed met elkaar omgaan, nakomen van de huwelijkse verplichtingen, en zich vooral houden aan en navolgen van de leiding van Allah in al je handelingen.

[Du-aa]