

Samenvatting vrijdagpreek 21 februari 2020/ 27 jumada al-thani 1441

Beste broeders en zusters, in de vorige vrijdagpreek hebben gehad over de ware definitie van geloof (imaan) en hoe deze de mens en gemeenschap positief moet beïnvloeden. In de preek van vandaag zullen we stilstaan bij verschillende verzen uit de Koran die hier mee te maken hebben.

Allah geprezen en verheven is Hij (Subhanahoe Wata3la (swt) zegt in de Koran: O jullie die geloven, treed de Islam volledig binnen en volg niet de voetstappen van de Satan. Waarlijk hij is voor jullie een duidelijke vijand. [2:208]

In deze vers draagt Allah (swt) ons op om de islam volledig binnen te treden. Zowel in geloofsleer (aqiedah), aanbidding, goede manieren, goede omgangsvormen. Allah (swt) draagt ons op om onszelf volledig over te geven aan Hem. Zowel met onze hart, gedachten, woorden en ledematen. Je hele leven dient volledig in het teken van Allah (swt) te staan.

Het leven in volledige overgave aan Allah (swt) en zijn geloof de Islam zal zorgen voor leven vol voldoening en stabiliteit. Een leven zonder verwarring, bezorgdheid, angst, moedeloosheid en ellende. Allah (swt) zegt hierover in de Koran: Maar als er Leiding van Mij tot jullie komt: wie Mijn Leiding volgt zal niet dwalen noch zal hij aan gierigheid of ellende overgeleverd zijn. Maar iedereen die zich (in "ongeloof) van Mijn Overdenking (de Koran) afkeert: waarlijk, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn. En Wij zullen hen verzamelen op de Dag der Opstanding, in blinde toestand.

Vergis je niet beste broeders en zusters dat het hebben van veel wereldse bezittingen je enkel lichamelijk gelukkig zullen maken maar dat geloof in Allah (swt) en je volledig onderwerpen aan Allah (swt) en de leefwijze van de profeet (sallallahu alaihi wa sallam/vrede zij met hem(vzvh)) je ook innerlijk geluk zal brengen. Innerlijke geluk waar veel mensen (ook de meest rijken op deze wereld) naar op zoek zijn maar niet kunnen vinden.

En vergeet niet beste mensen dat de saytaan ons allen mee wil nemen naar het hellevuur. Dit is een belofte die hij aan Allah (swt) heeft gedaan. Hij (Iblies) zei: "Bij Uw macht, dan zal ik ze zeker allen (proberen te) misleiden. Hij zal zijn best doen om jou af te houden van het aanbidden van Allah (swt) en zijn best doen om goede omgang met anderen te verpesten.

Maar een gelovige die zich volledig onderworpen heeft aan Allah (swt) zal zich niet laten misleiden. Hij zal iedere slechte daad zien als een berg die op hem rust. Hij zal niet denken dit is maar een kleine slechte daad die vergeven en vergeten wordt. Een gelovige die over een volledig geloof beschikt zal niet naar de slechte daad zelf kijken maar juist naar degene waar hij ongehoorzaam aan is. De Almachtige, zijn schepper die tot alles in staat is. Zijn Voorziener die hem in alles voorziet. De Rechter die op de dag des oordeels alle daden zal wegen en beoordelen.

Maar helaas zien we in onze gemeenschap dat tegenwoordig gemakkelijk wordt omgegaan met het verrichten van grote en met name kleine zonden. En naar mate jij een zonde als iets kleins ziet hoe groter deze door Allah (swt) gezien zal worden. En andersom naarmate jij een zonde als een grote overtreding ziet zal deze bij Allah (swt) als kleiner beschouwd worden.

Als we kijken naar de praktijk zal je zien dat mensen zich in verschillende soorten situaties bevinden.

Bijvoorbeeld. Twee soorten mensen doen beiden goede daden en slechte daden. Maar de één voelt in zijn innerlijk de slechtheid van zijn slechte daden en ziet ook de uitwerking van deze slechte daden in zijn leven. Hij voelt spijt, vraagt vergiffenis en doet zijn best om er niet nog een keer in te vervallen. De ander voelt niets. Doet goede en slechte daden maar doet niets om zichzelf te verbeteren. De slechte daden zijn onderdeel van zijn leven geworden. Ervaart ze niet meer als slecht en ziet ook niet meer dat het een slechte invloed heeft op zijn innerlijkheid en zijn leven.

De laatste situatie is een situatie die niet toegestaan is. Een persoon moet iedere dag zijn best doen om niet meer te vervallen in zonden. En waken over dat het plegen van zonden niet een vast onderdeel van zijn leven worden. Het doen van goede daden en het doen van slechte daden gaat niet samen. Dit kan geen gewoonte worden.

Dus beste gelovigen. Weet dat Allah (swt) alle zonden ziet klein of groot. En dat Allah (swt) ook weet wat je voelt en hoe je denkt over het plegen van zonden. Maak dat Allah (swt) alles ziet en weet niet tot een gemakkelijke zaak door lichtelijke te denken over het plegen van zonden. Een gelovige vreest de straf van Allah (swt) en hoopt tegelijkertijd op een beloning wanneer hij zonden nalaat. Dit is onderdeel van een volledig geloof.