

Samenvatting vrijdagpreek 28 februari 2020 / 4 Radjab 1441

Beste gelovige broeder en zusters,

Allah (swt) zegt in Surat Az-Zoemar Aya 54 tot 56 "Wendt u tot Allah en onderwerpt u aan Hem voordat de straf tot u komt, want dan zult u niet meer worden geholpen. En volgt het beste dat u geopenbaard is door uw Heer voordat de straf onverwachts over u komt terwijl u het (naderen ervan) niet bemerkt. Geen ziel zal dan zeggen: "O wat een spijt heb ik over hetgeen waarin ik te kort schoot tegenover Allah! En inderdaad behoorde ik tot de spotters."

Beste mensen, aanschouw de glorie in de tekenen van Allah (swt) in zijn schepping, in de verandering van de harten, van het klimaat, van de mensen en van de landen. Elke dag is Allah (swt) bezig met zijn eigen plannen. In Surat Hoed, Aya 107, zegt Allah (swt): "Zeker, uw Heer brengt teweeg wat Hij wil." Behalve Allah (swt), kan niemand toegang hebben tot zijn (verborgen) wetenschap. Allah zegt in Surat Al-An'aam, Aya 59: "En bij Hem zijn de sleutels van het onzichtbare; niemand kent die, behalve Hij. En Hij weet wat op het land en wat in de zee is. En er valt geen blad zonder dat Hij het weet, noch is er een korrel in de duisternis der aarde, noch iets dat groen of droog is, zonder dat het in een duidelijk Boek is vermeld."

Vele dachten dat zij bepaalde ziektes, die vaak uit ongeoorloofde relaties ontstaan, konden bedwingen. Ze zijn tot het uiterste gegaan in het bevechten van Allah's wet op aarde. Vervolgens kwamen er nieuwe ziektes, waarvan niemand het wist. De profeet vrede zij met hem voorspelde het vijftien eeuwen geleden. In een overlevering zegt de profeet (vzmh): "Onzedelijkheid verschijnt nooit in een bepaalde mate onder een volk totdat zij het openlijk plegen, waarna epidemieën en ziekten, die nooit bekend waren, zullen zich onder hen verspreiden"

Wie kon de klimaatverandering voorspellen? Wie kon zich deze mate van angst en stress voorstellen, die we vandaag de dag hebben als gevolg van de technologische vooruitgang. Geheel onverwacht, brengt maar één virus de hele wereld in de ban van bezorgdheid. Deze toestanden dienen juist als aanleiding te zijn om onze relatie met onze schepper weer te herstellen, om ons alerter te maken. De vromen mensen verwezen deze omstandigheden eerst naar henzelf. In Surat El-A'raaf, Aya 23, zegt Allah (swt): "Zij antwoordden: "Onze Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan en als U ons niet vergeeft en ons niet genadig bent, zullen wij zeker tot de benadeelden behoren." Zo hoort een gelovige te reageren. Wanneer hij voorspoed krijgt, dankt hij Allah daarvoor. Wanneer hij tegenspoed treft, gaat hij eerst bij zichzelf te rade. In Surat An-Nisaa, Aya 79, zegt Allah (swt): "Welk goed ook tot u komt, dat komt van Allah en welk kwaad u overkomt, komt door uzelf."

Toch, zijn er velen die zich, in deze onrustige tijden, niet aan Allah's wetgeving willen overgeven. Ze zijn zelfs verward en verdwaald. Hierover zegt de profeet (vzmh): "Satan komt naar een van jullie en zegt: "Wie heeft zo iets geschapen?" tot hij zegt: "Wie heeft jullie Heer geschapen?" Dus, als hij zo'n vraag stelt, moet men zijn toevlucht zoeken tot Allah en verre blijven van deze gedachten."

Een groep mensen denkt dat verstand en intelligentie voldoende zijn om de verborgen wetenschap ('Ilmul-Ghaib) te kunnen doorgronden, en zo alles te kunnen verklaren, en dat een volledige overgave aan Allah niet meer van deze tijd is. Ze zullen verzeild raken in allerlei twistvragen, totdat ze in alles zullen twifelen. Allah (swt) zegt over hen in Surat Aal-Imraan, Aya 165: "Wanneer jullie rampspoed overkomt – en jullie hadden het dubbele ervan aangedaan (aan jullie vijanden) – zeggen jullie: "Vanwaar komt dit?" Zeg: "Het komt door jullie zelf." Voorwaar, Allah heeft macht over alle dingen."

Een andere groep denkt zijn misdaden te kunnen rechtvaardigen door twistvragen te stellen als: "Waarom heeft Allah Satan geschapen?" "Waarom wordt rente verboden?" "Waarom een hoofddoek?" "Waarom mag een moslimvrouw niet met een ongelovige trouwen?" "Waarom krijgt de man meer dan de vrouw bij het verdelen van een erfenis?" ...etc. Zo wil men alles in het werk zetten om Allah's wijsheid te dwarsbomen. Allah zegt hierover in Surat An-Noer, Aya 21: "O jullie die geloven! Volg de voetstappen van de Shaytaan niet. En ieder die de voetstappen van de Shaytaan volgt, die beveelt dan waarlijk het onfatsoenlijke en het slechte. En als de Gunst en Zijn genade er voor jullie niet geweest zou zijn, dan zou geen van jullie ooit van zijn zonden gezuiverd worden. Maar Allah reinigt wie Hij wil en Allah is Alhorend, Alwetend."

Waarde gelovige, Allah heeft ons, met zijn leiding, immuun gemaakt. Laat je dus niet door onzedelijkheden bevuelen! Allah zegt in Surat Al-Baqarah, Aya 186: "En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, zeg dan: "Ik ben

nabij. Ik verhoor het gebed van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept." Daarom moeten zij naar Mij luisteren en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden."

In Surat Ar-Room, Aya 41 zegt Allah: "Verderf is gekomen over land en zee door hetgeen de handen der mensen hebben verricht, zodat Hij hen een gedeelte van hun daden zou doen smaken, opdat zij berouw zullen tonen."

Beste mensen: Islam is de enige uitweg in deze roerige tijden. Degene die dit wereldse leven wil, zal zich vastklampen aan de islam. Degene die het hiernamaals wil, zal zich eveneens moeten vastklampen aan de islam. Dan is het zaak om Allah's wil met een ontspannen geest te accepteren. Voor sommigen zal hen dit geheel ontgaan. Ze zullen op elk moment van de dag het nieuws blijven volgen. Ze zullen zelfs hun gebeden missen. Ze zullen hun relatie met Allah totaal negeren. Onze profeet (vznh) heeft ons hierbij voorzien van een paar tips in de vorm van Du'aa:

" Er is geen God dan Allaah, de Almachtige, de Zachtmoedige, er is geen God dan Allaah. Heer van de omvangrijke Troon (3arsh). Er is geen God dan Allaah, Heer van de hemelen en de Heer van de aarde en de Heer van de Edele Troon (3arsh).". "O Allaah ik vraag Uw genade en stel me tijdens geen enkel moment verantwoordelijk voor mijn ziel. Maak al mijn zaken oprecht. Er is geen god dan U, Verheerlijkt bent U. Waarlijk, ik behoorde tot de onrechtplegers.