

Samenvatting vrijdagpreek 6 maart 2020/ 11 rajab 1441

Allah geprezen en verheven is Hij (Subhanahoe Wata3la/swt) zegt in de Koran: Het is enkel Allah Die mij heeft geschapen, en het is enkel Allah Die mij leidt. En Hij is Degene Die mij te eten en te drinken geeft, En als ik ziek ben, is Hij het Die mij geneest. En (Hij is) Degene Die mij doet sterven, en mij vervolgens doet leven. En Degene waarvan ik hevig verlang dat Hij mijn fouten op de Dag des Oordeels vergeeft. (26-77/82)

Beste gelovigen, een gelovige die zich neerlegt bij het feit dat Allah (swt) zijn Heer is, de islam zijn geloof is en Mohammed (sallallahu alaihi wa sallam/vrede zij met hem (vzmh)) een boodschapper en profeet is zal niet twijfelen dat alles wat hem overkomt aan ziekte en zorgen enkel gebeurt met de kennis en wil van Allah (swt). En dat alles wat hem overkomt aan ziekte en zorgen waarover hij geduldig is, zijn zonden zal wissen of hem in een hogere rang bij Allah (swt) zal plaatsen.

Een moslim dient met zekerheid te geloven dat zijn situatie te alle tijde in de handen van Allah (swt) ligt. Een moslim dient daarom te alle tijde te vertrouwen op Allah (swt). Het werkelijk vertrouwen op Allah (swt) kan alleen als aan twee voorwaarden wordt voldaan.

1. Je dient je situatie volledig over te geven aan Allah (swt) en alleen op Hem te vertrouwen.
2. Zoveel mogelijk toegestane religieuze en wereldse daden verrichten om je situatie te verbeteren.

Beste broeder en zusters, jullie zijn allen op de hoogte van de situatie rondom de corona virus die de wereld al weken bezighoudt. Iedereen volgt het nieuws en houdt bij hoe het virus zich verspreidt. Maar zijn er onder ons ook mensen die verder nadenken en kijken dan dit. Wie heeft al nagedacht over de lessen die uit de aanwezigheid van deze ziekte getrokken kunnen worden, wie heeft al stappen genomen om zichzelf te vermanen en te beschermen?

Een moslim dient te geloven dat ziektes en rampen beproevingen van Allah (swt) zijn en dat ze het resultaat zijn van het slecht handelen van de mens op deze wereld. En dat dergelijke ziektes en rampen enkel door Allah (swt) worden weggenomen indien we ons verbeteren en Hem gehoorzamen.

Nu we ons in deze situatie bevinden waarin de ziekte zich verder verspreid is het belangrijk dat we op een goede wijze kijken naar deze ziekte en op een goede wijze handelen. Daarom geef ik jullie een aantal adviezen:

1. Een gelovige dient de overtuiging te hebben dat alles wat zich afspeelt op deze wereld aan rampen en conflicten gebeurt op basis van het lot en de voorbeschikking van Allah (swt). Niets gebeurt zonder dat Hij hier kennis van heeft en niets gebeurt zonder Zijn wil.
2. Het belangrijkste wat een moslim in deze situaties kan doen is vertrouwen op Allah (swt) en toevlucht zoeken bij Allah (swt) van deze ziekte. En Hem smeken om ons te verlossen van deze ziekte. Want Hij is de Overwinnaar en de Helper.

3. Een daad die ervoor zorgt dat je ver gehouden wordt van ziektes is het verrichten van smeekbedes. En met name de vaste ochtend en avond smeekbeden. Overgeleverd is dat de profeet (vzmh) de volgende smeekbede gebruikte:

Oh Allah, ik zoek toevlucht tot u tegen melaatsheid, waanzin, ziekten met langzame verval en kwade ziekten. **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُدَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ**

Zoek bescherming doormiddel van smeekbedes van ziektes als deze corona ziekte of ziektes als kanker, spierziektes, alzheimer enz.

4. Een belangrijke manier om onszelf te beschermen van ziektes is reinheid. Allah (swt) heeft ons de wudu voorgeschreven voor het verrichten van het gebed waar we lessen uit kunnen trekken als het gaat om de manier waarop we onze lichaam dienen te reinigen. Een moslim dient bijvoorbeeld veelvuldig zijn handen te reinigen om verspreiding van virussen te voorkomen. Daarnaast dient een persoon te niezen of te hoesten in een papieren zakdoek of zijn arm te gebruiken zoals de profeet (vzmh) deed.
5. Wanneer een persoon ziek is dient hij anderen te beschermen van zijn ziekte. Een moslim dient te allen tijde te waken over de gezondheid en veiligheid van anderen. Hij dient zich niet te mengen met anderen door bijvoorbeeld de moskee te bezoeken terwijl hij zich ziek voelt en er een kans bestaat dat hij anderen aansteekt met zijn ziekte. Een dergelijke zieke persoon dient zijn vrijdaggebed of reguliere gebed thuis te verrichten totdat hij zich weer beter voelt.